



Tsizjov-Nederland in twee WK's: 18-2

door
Eric van Dusseldorp

TSIZJOV DUS opnieuw wereldkampioen. Velen hadden voorspeld dat het afgelopen WK dammen in Groningen in een wedloop zou ontstaan tussen Tsizjov en de Nederlandse Ton Sijbrands, met als gevarieerde outsider de Let Güntis Valneris. Dat kwam ook aardig uit. Maar wie had gedacht dat de afloop van dit WK bijna een kopie zou zijn van het WK van 1988 te Paramaribo? Ook toen kon Sijbrands de man uit Izjevsk in de eerste toernooihelft nog aardig bijbenen, maar ook toen raakte in de tweede partituur de beer los. Tsizjov bleef winnen, won van alle (!) Nederlanders minus Sijbrands - en daar kon de bebaarde maestro uit Voorst natuurlijk niet tegen op.

Uiteindelijk had Tsizjov een ruime marge van twee punten opgebouwd op Sijbrands, die op de tweede plaats tot overmaat van ramp ook nog Gantwang naast zich moest dulden. Wat veel stof heeft doen opwaaien, is de krankzinnige uithaal van waarover straks meer - en daar naast van Hendrik van der Zee, Gerard Jansen en Geert van Aalten. Deze laatste speler werd weggetikt, resultaten van '88 en '90 bij elkaar optelt, is de score Tsizjov-Nederland: 18-2.



FOTO: ANP
• Alexei Tsizjov en Ton Sijbrands hebben een onderonsje tijdens het WK dammen in Groningen.

De twee vaderlandse punten werden gescoord door Sijbrands, zodat er een score van 16-0 overbleef in de denkbeeldige match Tsizjov-Nederland minus Sijbrands: 16-0.

Een krankzinnige uitslag die eigenlijk gewoon niet kan. In de geest van het damspel op grootmeesterniveau is een 16-0 score bijna onmogelijk. Topdammen was toch een remisespel?

In 1988 won Tsizjov van Clerc -

met beide kleuren een dam te verdigen (zoiet) is tegen een Rus altijd iets vreels) en ten slotte werd een lichte onnauwkeurigheid van Van der Zee in een gelijkwaardig klassiek vreselijk afgestraft. In 1990 bond Tsizjov - naast Clerc, Jannes van der Wal, Jos Stokkel en opnieuw Geert van Aalten aan zijn zegel. De partijen van der Wal-Tsizjov en Van Aalten-Tsizjov heb ik nog niet gezien; Jos Stokkel, clubgenoot van Sijbrands, verloor door een „lek“ in een huislijtvariant.

En dan komen we terug op Clerc,

die in 1988 en 1990 op (in zekere zin) bijna identiek wijze verloor. In

beide gevallen speelde de Hagaenaar

de „Keller met wit“.

Deze „keller met wit“ is zo langzaamhand een uiterst bedenkelijke openingsvariant die alleen nog op het repertoire lijkt te staan van Camel-rokende avonturiers. Zelf hanteer ik deze speelwijze alleen in blitzpartijen en dan nog alleen als ik dronken ben. Het grootste eeuvel van de Keller met wit is, dat ie zo goed is voor zwart. De hoofdvariant is goed voor zwart, de zijvarianten zijn goed voor zwart, en alle andere varianten zijn goed voor zwart. Zelfs slechte varianten zijn goed voor zwart. De verhouding witte overwinningen — Zwarte overwinningen is volgenszamerhand 1:2347 (ruime schatting).

Niettemin bracht Clerc deze speelwijze in beide WK-duels op het bord met het te verwachten resultaat. In '88 verloor de Nederlander tenminste nog in de hoofdvariant, in '90 speelde Tsizjov met zwart een „slechte“ variant, maar die won - zie hiervoor - ook gewoon.

Hiermee had Clerc (evenals de andere Nederlanders) Sijbrands geen dienst bewezen. Je kunt je afvragen of landgenoten elkaar wel een dienst moeten bewijzen in dit soort wedstrijden. Zou de afvaardiging van vijf Nederlandse dammers onderling een „team“ moeten vormen? Het is duidelijk dat er in dit geval geen sprake van kan zijn. De heren Clerc en Sijbrands praten al jaren

niet meer met elkaar, om onduidelijke en vermoedelijk nogal irrationele redenen. Nu is Sijbrands ook wel iemand met wie je na één verkeerd kuchje vreselijk gebrouilleerd kan raken...

Nog een slechte verstandhouding binnen het Nederlandse team is die tussen Stokkel en Van Aalten. Dit tweetal praat ook niet meer met elkaar en zelfs remise-aanbiedingen gaan via de arbiter. De reden van deze vete ligt in de privé-sfeer en blijft - hoe amusant het allemaal ook is - hier verder onbesproken.

Een gezellig team dus, Sijbrands, Clerc, Stokkel, Van Aalten en Van der Wal; echt leuk om daar eens van vliegreisje mee te maken; geen team echter dat een wereldkampioen oplevert in een WK.

Al mer al is de eindoverwinning van Tsizjov, die overigens geen enkel punt cadeau heeft gehad, volkomen verdient. Eigenlijk had hij nog een punt meer moeten hebben, als hij niet zo ontstreden op de klok had verloren van de Afrikaan Maco dou N'Diaye.