



Nikhila maakt het jeugd niet makkelijk

Wat mij altijd het meeste is bijgebleven van zijn trainingen, zijn de vaardigheidstesten. Twaalf vraagstukken op diagram, met daaronder bijvoorbbeeld de volgende opdrachten:

BLOEMEN VERWELKEN, schepen vergaan, muren bezwijken, grenzen verlagen, maar één ding is niet aan verandering onderhevig: Swami Nikhilananda is en blijft juniorentrainer van de KNDB.

Zo'n vijftien jaar geleden trainde „Nikhila“, zoals hij wordt genoemd, al de aanstormende jeugd, waaronder uw redacteur. Bijna iedere topper of subtopper in Nederland heeft wel één of meer jaren bij Nikhilा in de groep gezeten, hele damgeneraties zijn door hem „grootgebracht“.

Wat mij altijd het meeste is bijgebleven van zijn trainingen, zijn de vaardigheidstesten. Twaalf vraagstukken op diagram, met daaronder bijvoorbbeeld de volgende opdrachten:

- Wit wint!
- Wit wint!
- Wint wit?
- Zwart wint
- Kan wit winnen?
- Is de dam goed?
- Dreigt er iets?
- Wie is aan zet waarom?

De laatste kwam misschien toch niet echt op de vaardigheidstest voor... De volgende zes opgaven zouden alle op zo'n vaardigheidstest kunnen voorkomen. Zoals u zult zien

en wint. Oplossingen hoeft u niet in te sturen, die komen over twee weken vanzelf in deze rubriek.

door Eric van Dusseldorp

